

## Η ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ «ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ»

Τὰ Ἀμπελάκια, ἡ γνωστὴ κοινότητα τῆς Λαρίσης, εἶναι κτισμένα στὶς πλαγιὲς τοῦ Κίτσαβου καὶ κοντὰ στὴν κοιλάδα τῶν Τεμπῶν. Ἡ περιοχὴ γνώρισε μεγάλη δόξα εἰδικὰ στὸ τέλος τοῦ 18ου αἰῶνα καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου, λόγῳ τῆς ἐξαιρετικῆς ποιότητος τῶν νημάτων, ποὺ κατασκεύαζαν οἱ κάτοικοι, τῆς ἀριστῆς βαφῆς καὶ τῆς ἐπιτυχοῦς ἐμπορίας των.

Ἡ περίφημη «Συντροφία», ἡ ὁποία ἔχει γίνῃ ἀντικείμενο μεγάλης ἔρευνας διαπρεπῶν μελετητῶν, ἦταν ὀργανισμὸς κεφαλαίου καὶ ἐργασίας, μὲ συνεργατικὴ προσέγγιση στὴ φιλοσοφία του, στὴν πρακτικὴ ποὺ ἐφάρμοξε, στὸν τρόπο ποὺ λειτουργοῦσε, στοὺς σκοποὺς ποὺ ἔθετε καὶ γενικὰ σ' ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς δραστηριότητάς του. Μὲ ἔδρα τὰ Ἀμπελάκια ἐτέθη ὡς σκοπὸς τοῦ συνεταιρισμοῦ ἡ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῶν μελῶν, παράλληλα μὲ τὴν πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ καλλιέργεια καὶ ἀναβάθμισή των. Ἀπὸ τὰ ἐτήσια κέρδη τοῦ συνεταιρισμοῦ ἀφαιροῦντο μεγάλα ποσὰ γιὰ ἔργα κοινῆς ὠφελείας καὶ γιὰ φιλανθρωπικούς, πολιτιστικούς καὶ ἄλλους παρεμφερεῖς σκοποὺς. Στὰ καθαρὰ κέρδη ὑπῆρχε δίκαιη κατανομή, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία φτωχοὶ καὶ πλούσιοι ἐργάζονταν καὶ ἀπολάμβαναν τοὺς καρποὺς τῆς προσωπικῆς τους ἐργασίας.

Ἡ κύρια δραστηριότητα τοῦ συνεταιρισμοῦ ἦταν ἡ ἀγορὰ βαμβακιοῦ ἀπὸ Θεσσαλία καὶ Μακεδονία, ἡ ἐπεξεργασία καὶ ἡ μεταποίησή του σὲ νήματα, τὰ ὁποία ἔβαφαν μὲ ἀνεξίτηλο κόκκινο χρῶμα, φημισμένο γιὰ τὴ στιλπνότητά καὶ τὴν ἀντοχή του. Μὲ ὀργάνωση σὲ διεθνὲς δίκτυο, ὁ συνεταιρισμὸς εἶχε δικὰ του ὑποκαταστήματα στὴν Βιέννη, στὸ Λονδίνο, στὸ Ἀμστερνταμ, στὴν Τεργέστη, στὴν Δρέσδη, στὴν Σμύρνη, στὴν Λειψία, στὴν Ὀδησσὸ καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα μὲ ἱστορικὲς πηγές, ρόλο σπουδαῖο στὴν ἀνάπτυξη καὶ στερέωση τῆς συνεταιριστικῆς ιδέας τῶν Ἀμπελακιωτῶν ἔπαιξε καὶ ἡ Ἐκκλησία, μὲ