

Λάρισα, Θεοφάνεια 2019

ΜΗΝΥΜΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Πρός
Τόν Ἱερό Κλήρο καί τόν
Εὐσεβῆ Λαό τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱεραῖς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου,

«Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις» (Τιτ. β',11), δηλαδή φανερώθηκε ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία εἶναι σωτήρια γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους. Καί τά Ἅγια Θεοφάνεια εἶναι ἡ ἑορτή αὐτῆς τῆς φανέρωσης τοῦ Θεοῦ στους ἀνθρώπους.

Πρὶν τή Βάπτισι τοῦ Χριστοῦ, ὅλοι οἱ λαοί, ἀκόμη καί ὁ πιστός στον ἀληθινό Θεό λαός τοῦ Ἰσραήλ, ἀγνοοῦσαν βασικά πράγματα γιά τή Θεότητα, καθώς ὁ Θεός ἐνεργοῦσε ὡς «κεκρυμμένος». Στή Βάπτισι ὁ Θεός φανερώνεται ὡς Ἅγια Τριάδα γιά πρώτη φορά στήν ἀνθρώπινη ἱστορία. Ὁ Πατήρ βεβαιώνει ὅτι «οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ ἠυδόκησα», ὁ Υἱός βαπτίζεται «ἐν τῷ Ἰορδάνῃ» καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιο «ἐν εἶδει περιστεράς» κατέρχεται ἐπί τόν Υἱόν.

Μέ τή Βάπτισι τοῦ Χριστοῦ ἡ ἀνθρωπότητα βλέπει νά τῆς ἀποκαλύπτεται ἡ Ἅγια Τριάδα. Καί ἡ Ἀποκάλυψη αὐτή δέν ἔρχεται ὡς ἀπλή ἐγκεφαλική πληροφορία. Δέν ἀποτελεῖ μία ἐπιπλέον γνώση, οὔτε ἕνα θεώρημα. Ἀποτελεῖ πρόκλησι ζωῆς, πρόσκλησι ἀποδοχῆς τῆς Χάριτος πού ὁ Θεός μέ τή φανέρωσή του στόν κόσμον προσφέρει πλούσια. «Σήμερον ὁ ἄδυτος Ἥλιος ἀνέτειλε καί ὁ κόσμος τῷ φωτί Κυρίου καταυγάζεται (...). Σήμερον ἡ πλάνη κατήργηται καί ὁδόν ἡμῖν σωτηρίας

ἐργάζεται ἡ τοῦ Δεσπότη ἐπέλευσις (...). Σήμερον ὁ Δεσπότης πρὸς τὸ Βάπτισμα ἐπείγεται, ἵνα ἀναβιβάσῃ πρὸς ὕψος τὸ ἀνθρώπινον».

Ἐπιτέλους, ὁ Ἥλιος πού δέν δύει ποτέ, ἀνέτειλε γιὰ νά φωτίσῃ τόν κόσμον μέ τὸ φῶς τοῦ Κυρίου. Κι αὐτὴ ἡ ἀνατολή καταργεῖ τὴν πλάνη τῶν ὅποιων λάθος πιστευμάτων περὶ Θεοῦ κυριαρχοῦσαν στὸν ἄνθρωπο, γιὰ νά ἀνοίξῃ μέ τὴν ἀλήθεια τοῦ Κυρίου τὸ δρόμο τῆς σωτηρίας. Ὁ Δεσπότης Χριστὸς σπεύδει νά βαπτιστεῖ καὶ νά κατέβῃ στὰ ὕδατα γιὰ νά ἀνεβάσῃ στὸ ὕψος τῆς Θείας Δόξας τὴν ἀνθρώπινη φύση.

Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ Θεία Δόξα στὴν ὁποία μᾶς προσκαλεῖ ὁ Βαπτιζόμενος Χριστὸς, μπορεῖ νά μᾶς προσφέρεται ἀλλὰ δέν μᾶς ἀπονέμεται χωρὶς συνεργασία μέ τὸ Θεό, χωρὶς τὴ δική μας ὀλοπρόθυμη προσπάθεια. Πρέπει νά δουλέψουμε στὸν ἑαυτό μας, πρέπει νά τὸν καταρτίσουμε, πρέπει νά τὸν βοηθήσουμε νά ἀνέβῃ, ὥστε ἐμπράκτως ν' ἀποδείξουμε στὸν Ἅγιο Θεό τὸν πόθο μας ν' ἀνταποκριθοῦμε σέ αὐτό πού Ἐκεῖνος μᾶς προσφέρει.

Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια ἄς ἀποτελέσουν τὴν ἀφορμὴ γνωριμίας μας μέ τὸν ἀποκαλυπτόμενο Θεό καὶ ὑπεύθυνης ἀνταπόκρισης στὸ δικό Του κάλεσμα.

Μέ πατρικὲς εὐχές.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Λαρίσης καὶ Τυρνάβου Ἱερώνυμος