

Κυριακή 21/11/2021

Σεβασμιώτατε,  
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,  
Κυρίες και Κύριοι,

Δεν είναι λίγες οι φορές που, όταν γιορτάζει η Ορθοδοξία,  
γιορτάζει και η πατρίδα μας, η Ελλάδα!  
Μια τέτοια ημέρα είναι και η σημερινή.  
Με τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, τα **Εισόδια Της Υπεραγίας Θεοτόκου** τιμούμε και τις **Ένοπλες Δυνάμεις** της χώρας μας, σαν αναγνώριση της προσφοράς τους στον Ελληνισμό και την πατρίδα μας.

Την **Παναγία**, την Υπέρμαχο Στρατηγό, επέλεξαν οι Έλληνες ως προστάτιδα των Ενόπλων Δυνάμεών τους. Γιατί;

Εκείνη έβλεπαν ως Σκέπη προστασίας σε όλους τους εθνικούς αγώνες.

Με την ευχή της Παναγίας αποχαιρετούσαν πάντοτε μανάδες, σύζυγοι και κόρες τους δικούς τους που αναχωρούσαν για το μέτωπο.

Μια παράδοση που πάει μακριά και φθάνει μέχρι το Βυζάντιο. Τότε που αντιμετωπίζοντας τους εχθρούς στα τείχη της Βασιλεύουσας, οι κάτοικοι προσέτρεχαν στην Αγία Σκέπη της Παναγίας. Και επίσης ευχαριστώντας για τη σωτηρία, ανέπεμπαν και πάλι ύμνους προς την Υπέρμαχο Στρατηγό.

«Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.»

## ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Σε σένα, Θεοτόκε, την Υπέρμαχο Στρατηγό  
Εγώ, η Πόλη, Σου αποδίδω με ευγνωμοσύνη  
την ένδοξη νίκη, επειδή λυτρώθηκα από  
φοβερές συμφορές. Άλλά Συ, επειδή Έχεις  
ακατανίκητη δύναμη, ελευθέρωσέ με από κάθε  
είδος κινδύνου, για να Σου φωνάζω δυνατά:  
Χαῖρε, Νύφη ανύμφευτε.

Γιορτάζουν σήμερα οι Ένοπλες Δυνάμεις. Ή μάλλον για την ακρίβεια, ο ελληνικός λαός γιορτάζει τις Ένοπλες Δυνάμεις του.

Τη σημερινή ημέρα **τιμούμε τους αγώνες του ελληνικού έθνους** στο πέρασμα των αιώνων, για την υπεράσπιση των αξιών της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

**Τιμούμε τους ήρωες**, επώνυμους και ανώνυμους, που έπεσαν στα πεδία των μαχών υψώνοντας το ανάστημά τους σε όλους εκείνους που επιβούλεύτηκαν την ελευθερία της πατρίδας, του πνεύματος, της παράδοσης, της πίστης, του πολιτισμού.

Ποιο είναι το νόημα της σημερινής εορτής;

**Η μνήμη της πίστης μας. Η μνήμη της ιστορίας μας.**

Αυτός ο πανελλήνιος εορτασμός της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων έχει σαν αποστολή να ενδυναμώσει την ιστορική μνήμη και το εθνικό συναίσθημα. Άλλωστε σύμφωνα με τους ειδικούς κακή λειτουργία της μνήμης οδηγεί τον άνθρωπο σε αποχαύνωση και σε βαθιά ατελείωτη πνευματική νάρκη.

Ανατρέχοντας στην ιστορία του έθνους μας, θα δούμε ότι η πολεμική αρετή των Ελλήνων είναι συνυφασμένη με την εμφάνιση της ελληνικής φυλής.

Κανένας άλλος πόλεμος δεν απασχόλησε γενιές και γενιές ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη σαν τον **Τρωικό πόλεμο**. Τα στοιχεία που αποτελούν τα πρόσωπα του Τρωικού πολέμου εκπέμπουν ηθικές αξίες μέσα από πράξεις ηρωισμού, γενναιοφροσύνης και αισθημάτων οικογενειακής τιμής.

Οι **τριακόσιοι Σπαρτιάτες του Λεωνίδα**, τιμώντας τα όπλα τους, αγωνίστηκαν για την ελευθερία με μόνο δυο λέξεις: «Μολών λαβέ!»

Οι **Μακεδόνες**, Φίλιππος και Αλέξανδρος, με τις μακεδονικές φάλαγγες, την εφευρετικότητα στην πολεμική τέχνη, το ακαταμάχητο των Ελλήνων βοήθησαν στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού.

Οι **αυτοκράτορες του Βυζαντίου** πολεμούσαν στα κάστρα πρώτοι, αγέρωχοι. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, γενναίος στρατιώτης, έπεσε για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ελληνοχριστιανισμού.

Τα **τετρακόσια χρόνια της σκλαβιάς** που ακολούθησαν δεν κατάφεραν να υποτάξουν το έθνος. Με μοναδικό εφόδιο την πίστη και «της καρδιάς το πύρωμα» ένας αγράμματος, φτωχός και κατατρεγμένος **λαός** τόλμησε να ορθώσει το ανάστημά του και να ζήσει με το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος!»

**Οι μακεδονομάχοι, ο Παύλος Μελάς και οι εθελοντές απ' όλη την Ελλάδα μέσα από τα ανταρτικά σώματα κατάφεραν να σώσουν τη Μακεδονία από τους κομιταζήδες και τους Νεότουρκους.**

Σημαντική υπήρξε η προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων στον **1<sup>ο</sup> και 2<sup>ο</sup> Παγκόσμιο Πόλεμο** με βαρύ φόρο σε ανθρώπινες ζωές, βοηθώντας την ανθρωπότητα να μείνει ελεύθερη. Η μικρή Ελλάδα σήκωσε το ανάστημά της και βροντοφώναξε ΟΧΙ απέναντι στη ναζιστική και φασιστική λαίλαπτα, την ώρα που τα κράτη της Ευρώπης παραδίδονταν το ένα μετά το άλλο.

Σήμερα παρά τις επικίνδυνες φωνές αστάθειας και αμφισβήτησης, η χώρα μας διανύει τη μεγαλύτερη περίοδο ειρήνης και σταθερότητας, αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο της αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων μας Δυνάμεων, οι οποίες είναι αφοσιωμένες στην κύρια αποστολή τους.

**Τιμούμε το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων**, που υπηρετώντας καθημερινά, νύχτα και ημέρα, κάτω από δυσμενείς συνθήκες, στην ηπειρωτική χώρα, στα νησιά μας, στις ελληνικές θάλασσες και στους ουρανούς, αποδεικνύοντας πως διαθέτουν εξαιρετική εκπαίδευση, πνεύμα πατριωτισμού και αυτοθυσίας.

**Τιμούμε τη γενιά των στελεχών που θυσιάζουν ακόμα και την ίδια τους τη ζωή στην υπεράσπιση των ιδανικών του έθνους μας.**

Τούτη τη γιορτή την χρειαζόμαστε, όχι μόνο από χρέος και ευγνωμοσύνη στις αμέτρητες σκιές των μαρτύρων της ελευθερίας, αλλά και για να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που μας δίνετε για:

- Να ανιχνεύσουμε τα λάθη και τα πάθη του παρελθόντος.
- Να αντλήσουμε διδάγματα καθοριστικά για το αύριο.
- Να δημιουργήσουμε μια υψηλής στάθμης επίγνωση για το παρόν.
- Να ανοίξουμε καινούριους ορίζοντες για το μέλλον.
- Να συναισθανθούμε το μεγάλο ιστορικό βάρος και να προσδιορίσουμε άξονες δράσης μέσα στην παγκόσμια λαίλαπτα.

Τελειώνοντας οφείλουμε να τονίσουμε ότι σήμερα, μέσα στο αρνητικό περιβάλλον των γεωπολιτικών ανατροπών, των ανακατατάξεων δυνάμεων, συμμαχιών, συμφερόντων και επιδιώξεων, αλλά και της συνεχιζόμενης επιθετικής πολιτικής των γειτόνων, απαιτείται ΟΜΟΝΟΙΑ από όλους μας με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.

Η ιστορία απέδειξε ότι επαναλαμβάνεται.

Είναι χρέος όλων μας:

- να μιλούμε στους νέους μας, τα Ελληνόπουλα, για τους Σαλαμινομάχους, τους ήρωες του 1821 και των αλβανικών βουνών, τους ήρωες του κυπριακού έπους
- να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας την εθνική συνείδηση και
- να τους διδάξουμε πως **η Ελλάδα χωρίς την Υπέρμαχο Στρατηγό παύει να υπάρχει.**

Ας κρατήσουμε τα λόγια του Στρατηγού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, όταν είπε ότι «**ο Θεός έβαλε την υπογραφή Του για την ελευθερία της πατρίδας και ΔΕΝ την παίρνει πίσω**».

Χρόνια πολλά στις ένοπλες Δυνάμεις!

Χρόνια πολλά στους Έλληνες!